

Preek over Romeinen 6,1-11 (Paasmorgen): Wij (en onze kinderen) zijn met Christus gestorven, begraven en opgestaan!

Begroeting:

- Predikant: “De Heer is opgestaan!”
- Gemeente antwoordt: “De Heer is waarlijk opgestaan!”

Zingen : Daar juicht een toon (EL 122)

Votum en Groet

Lofprijzingblok:

- ❖ Gezang 215 Christus, onze Heer verrees
- ❖ Lezen: Jesaja 25,6-9 (door de schriftlezer)
- ❖ Zingen Opwekking 657 Zie, de dag breekt aan (solo door Daniëlle)
- ❖ Zingen Opwekking 509 Zo lief had God de Vader ons
- ❖ Gedicht Talitha
- ❖ Zingen gezang 222 Jezus is ons licht en leven

Gebed

Kindermoment

Kinderliederen

- ❖ Jezus, ik wil U bedanken
- ❖ Klap in de handen van blijdschap (KL 57)

Evangelielezing: Mattheus 28,1-10

Zingen: Gezang 160, 1. 2 en 6 (Zingende gezegend, mel. Gez. 461)

Epistellezing: Romeinen 6,1-11

Verkondiging

Zingen: Gezang 87, 1. 2 en 4

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Leefregels

Slotlied Opwekking 213 (U zij de glorie)

Zegen

Gemeente van onze Heer Jezus Christus!

Het is al een eeuwenoude traditie dat met Pasen de doop wordt bediend.

Dat dan mensen van buiten de kerk toetreden tot de gemeenschap van Gods volk.

Of dat zij die in de kerk geboren en gedoopt werden belijdenis doen van hun geloof.

Dopen met Pasen.

Dat is een diepe gedachte, gevoed door wat we lezen in het NT zelf.

O.a. in Romeinen 6.

Daar spreekt Paulus over het sterven, begraven worden en opstaan van Christus.

Maar in nauw verband met de doop.

De brief aan de Romeinen is een brief met een geweldige boodschap.

Hiervoor heeft Paulus met hartstocht gesproken over de vrij spraak van de goddelozen.

Mensen, die niet verdienen te leven voor Gods aangezicht, neemt God als kind aan.

Neemt Hij op in zijn volk.

En Paulus maakt dan duidelijk, dat het dan niet alleen gaat om uitschot.

De notoire zondaars.

Mensen met een strafblad van hier tot Tokio.

Schurken die een school of een bank binnenlopen

en in het wilde weg om zich heen schieten.

Talibanstrijders die zich schuldig maken aan afschuwelijke oorlogsmisdaden.

Gewetenloze kerels die vrouwen, kinderen nog, dwingen tot prostitutie.

Nee, er is geen mens die in Gods ogen aan dit oordeel ontkomt.

Goddelozen zijn we allemaal.

Er is niet één mens die zich voor Hem staande kan houden.

Niet één!

Aan al zulke mensen zegt Paulus: Je wordt door God toch aanvaard!

De heilige God opent voor jullie wijd zijn armen!

Je bent stuk voor stuk bij Hem welkom.

Je leven kan zo zwart niet zijn of Hij nodigt je uit om bij Hem te komen.

Je mag lid zijn van Gods volk.
Gods genade triomfeert over de ergste zonde!

Maar is dat dan geen vrijbrief om te zondigen?
Wordt het ons zo niet al te gemakkelijk gemaakt?
Kunnen we dan niet zeggen: *God vergeeft zo graag en ik zondig zo graag.*
Dus we gaan er vrolijk mee door!?

Wie dat zegt, zegt Paulus, heeft er niets van begrepen.
Die weet niet wat zijn doop betekent.
Die beseft niet hoe ingrijpend ons leven veranderd is.
Weten jullie niet, dat wij die gedoopt zijn in Christus Jezus, in zijn dood gedoopt zijn?

Dat is een zin om diep over na te denken.
Gedoopt zijn in Christus Jezus is gedoopt zijn in zijn dood.
Gedoopt zijn in Christus Jezus is meer dan gedoopt zijn in de Naam van Jezus.
Het is gedoopt zijn in zijn dood.
Het is met Hem gestorven zijn aan het kruis.
Het is met Hem begraven zijn in zijn graf.
En het is met Hem zijn opgewekt in de hof.

We kunnen deze woorden alleen goed verstaan tegen de achtergrond van Rom. 5.
Daar spreekt Paulus over de aangrijpende tegenstelling tussen Adam en Christus.
Adam – met wie de geschiedenis van de mensheid begon.
Een rampzalig begin.
Hij zette de poort open voor de Boze.
Sindsdien wordt de wereld geteisterd door het kwaad in al z'n afschuwelijke vormen.
Sindsdien heerst de dood oppermachtig.
Adam – in hem is ieder mens begrepen.
We zijn hem allemaal gevolgd in het kwaad.
Niemand is er vrij van gebleven.
Het zit diep in onze genen.
We kunnen geen weerstand bieden aan de machten van het verderf.
Het verziekt al onze relaties.
Er is geen ontkomen aan.
Adams daad is beslissend gebleken voor al de zijnen.

Maar na hem komt Christus.
Hij is ons door God gegeven als een tweede Adam.
Als de mogelijkheid van een compleet nieuwe start.
Waar Adam faalde, slaagde Jezus Christus.
Adam leverde de mensheid uit aan de vorst van de duisternis.
Christus sloeg die vorst in boeien.
Adam stortte de mensheid in het ongeluk.
Christus liet het leven weer opbloeien.
Dat is Goede Vrijdag en dat is Pasen.
De vernietiging van de dictatuur van de zondemacht.
En de vestiging van het Koninkrijk van het licht!

Vanaf dat moment zijn er voor de mensen twee mogelijkheden.
Of je leeft nog als een kind van Adam – gevangen, verslaafd, geknecht.
Of je leeft als onderdaan van Koning Jezus – vrij, een nieuwe schepping.
Wie gedoopt is mag geloven – móet zelfs geloven, dat hij een nieuwe schepping is.
Dat hij tot het rijk van Christus behoort.
Wie gedoopt is mag geloven dat zij met Christus is gestorven, begraven en opgewekt.
Want ons oude bestaan is met Hem gekruisigd.
D.w.z. wat Hij gedaan heeft is beslissend voor allen die bij Hem horen.
Wat Hem overkomen is, is bepalend voor al de zijnen.

Hoe is dat mogelijk?

Dat wat één doet geldt voor allemaal?
Dat door Adams daad de mensheid – wij allemaal – in boeien worden geslagen?
Dat door Christus' daad het leven weer opbloeit voor allen die bij Hem horen?

Met een wat bleke vergelijking –
als Nederlandse sporters straks in China medailles halen, zeggen we:
Wij hebben het goed gedaan op de Olympische Spelen.
Wij hebben zoveel goud, zoveel zilver en brons.
Wij hebben goed gepresteerd.

Moet je nagaan.
Het heeft ons geen zweetdruppeltje gekost.
We hebben er geen stap voor gezet.
We hebben het vanuit onze luie stoel zien gebeuren.
Maar we zeggen evengoed: *Wij zijn kampioen!*
Wij hebben het geweldig gedaan!

Wie heeft de boze vijand verslagen?
Wie ging kapot onder het vernietigende oordeel van God?
De straf over al het kwaad dat wij elkaar aandoen?
Jezus Christus!
Wij niet!
Het heeft ons geen bloeddruppeltje gekost.
Toch mogen we zeggen: *Wij hebben de macht van de zonde overwonnen!*

Paulus spreekt hier over de zonde als een macht, die mensen in hun greep heeft.
Het gaat hier niet zozeer over onze zondige aard, onze zondige natuur.
Maar om de zonde als een macht die ons leven beheerst.
Een macht die ons een gevangene kan maken.
Het is de heerschappij van het kwade over ons leven.
Het is een macht die ons tiranniseert.
We kunnen er niet tegenop.

Niet voor wie bij Christus horen! roept Paulus uit.
Over hen heeft de zondemacht niets meer te zeggen.
Want jullie zijn gedoopt in Christus, gedoopt in zijn dood!
Jullie zijn met Hem gestorven en begraven!
Jullie leven helemaal niet meer voor de macht van de zonde!

Gedoopt zijn is in Christus zijn.
Kijk, ik heb hier een papiertje.
Dat stop ik in deze Bijbel.
Nu gebeurt er met dit papiertje alles wat er met deze Bijbel gebeurt.
Til ik de Bijbel omhoog, dan gaat het papiertje mee omhoog.
Laat ik de Bijbel zakken, dan zakt het papiertje met de Bijbel mee.
Beweeg ik hem heen en weer, dan gaat het papiertje mee heen en weer.
Alles wat met de Bijbel gebeurt, gebeurt met het papiertje.

Zo zijn wij in Christus.
Alles wat van Hem geldt, geldt van ons.
Hij is gekruisigd – u bent gekruisigd.
Hij is begraven – jij bent begraven.
Hij is opgewekt uit de dood – ik ben opgewekt uit de dood.
Hij is vrij van de zondemacht – wij zijn vrij van de zondemacht.
Want – vs. 7 – wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
Rechtens vrij!

Stel u hebt een enorme schuld gemaakt.
Links en rechts geleend om maar leuke dingen te kopen.
Op een kwade dag is het over en uit.

U krijgt de ene aanmaning na de ander.
Of u nu eindelijk betalen wil.
Maar u hebt het gewoon niet.
Dan komt op een gegeven moment de deurwaarder.
Om beslag te leggen op alles wat u heeft.
Daar komt u niet onderuit.

Tenzij...
Tenzij u voor die tijd overleden bent.
Van iemand die dood is valt niets te eisen.
Wie gestorven is, is rechtens, is juridisch vrij van alle schuld.

Dat is wat Paulus zegt in vs. 7.
Wie gestorven is, is rechtens vrij van de zonde.
Van de macht die de zonde over u uitoefent.
Over een dode heeft die tiran niets meer te zeggen.

Wie gedoopt is, is overgegaan tot een andere staat des levens.
Wie gedoopt is, is gaan behoren bij een ander regiem.
Het oude regiem heeft niets meer over ons te zeggen.
Daar ben je vrij van.
Daar heb je geen enkele verplichting meer aan.
Daarmee is het over en uit.

Want je bent gedoopt!
Je bent met Christus gekruisigd, gestorven en begraven.
In Hem is het met dat oude leven onder die vreselijke dictatuur gedaan.
En je bent met Hem opgewekt in een nieuw leven.
Waar je schulden je niet meer plagen.
Waar de heerschappij van de macht van het kwaad voorgoed voorbij is.
Je bent nu opgenomen in het Koninkrijk van God.

En dan zegt Paulus in vs. 11: *Lieve mensen, geloof dat nu ook!*
Kijk nu ook zo naar jezelf.
Beschouw je nu ook als dood voor de zonde.
Zie jezelf nu ook echt als levend voor God in Christus Jezus.
Geloof nu toch, dat je weggerukt bent uit het rijk van de duisternis.
Dat Satan niets, maar dan ook niets meer over jou te zeggen heeft.
Geloof dat nu toch ook, als je blijft!

Nou, dat valt niet mee, vindt u niet?
Dat klopt niet met onze ervaring.
Dat bent u toch wel met me eens?
U hebt toch niet echt het gevoel dat de zonde geen macht meer over u heeft?
We zien toch hoe het in ons leven werkt?
Hoe we nog telkens weer voor de bijl gaan voor onze zwakheden?
Hoe verziekt ons denken is?
Hoe makkelijk we ons nog laten verleiden om te roddelen?
Toch weer toegeven aan die zwakte, die ons zo vaak parten speelt?
Weer teveel gedronken hebben?
Toch weer geld hebben uitgegeven aan waardeloze zaken?
Opnieuw op internet die pornosite hebben opgezocht?
Dat het ons gewoon niet lukt om *sorry* te zeggen als we fout zaten?

Heeft de zonde geen macht meer over ons?
Paulus, dat geloof je toch zelf niet?

Maar Paulus houdt vol.
Natuurlijk weet hij dat de zonde nog actief is.
Dat de macht van de zonde telkens weer zijn grijphanden naar ons uitsteekt.

En toch...

Ja, dat is nu typisch een geloofsuitspraak.

En toch...

Dwars tegen de ogenschijnlijke werkelijkheid in.

Dwars tegen ons gevoel en onze dagelijkse ervaring in.

En toch...

En toch heeft de zonde geen macht meer over ons.

Stel u voor iemand die uit Noord-Korea gevlucht is en bij ons asiel gekregen heeft.

Hij heeft een Nederlands paspoort en hij is Nederlands staatsburger.

Hij spreekt heel zijn leven nog met een duidelijk Koreaans accent.

Misschien eet hij het liefst ook nog Koreaans voedsel.

Hij heeft nog regelmatig nachtmerries over de Koreaanse geheime politie.

Maar deze Koreaanse man is dood voor de Noord-Koreaanse wet.

Het zou dwaas zijn als hij zou leven naar die wet terwijl hij Nederlands staatsburger is.

Nog dwazer is het met Christus gestorven te zijn en doen alsof de zonde nog macht over ons heeft.

Ik ben gedoopt.

Ik hoor bij Christus.

Ik ben met Hem gekruisigd, gestorven en begraven.

Ik ben met Hem opgestaan in een nieuw leven.

Ik ben niet meer de mens die beheerst wordt door de zondemacht.

Ja, zo voelt het nog wel.

Mijn ervaring is dat ik nog voortdurend onderuit ga.

Maar in geloof identificeer ik mij met de gekruisigde en opgestane Heer.

Mijn oude ik claimt dat ik hem erken als mijn ware ik.

Mijn oude ik dwingt mij te zeggen dat mijn identiteit die van miserabele zondaar is.

Maar mijn doop is mijn nieuwe identiteitsbewijs.

En mijn doop zegt mij: *Jouw ware ik is het ik in Christus.*

Jij leeft niet meer, maar Christus leeft in jou!

Jouw echte bestaan is gestempeld door zijn overwinning.

Zie je zelf als een compleet nieuw mens.

En leef daar dan ook naar!

Tenslotte nog één vraag.

Ik weet dat velen daar mee bezig zijn – jongeren en ouderen.

Als de doop het identiteitsbewijs is voor het nieuwe leven in Christus – met Hem gekruisigd, gestorven en begraven en opgestaan tot het nieuwe leven – geldt dit dan ook al voor gedoopte kinderen?

Is het eigenlijk wel terecht om kinderen te dopen?

Of kun je niet pas later als volwassene in geloof zelf kiezen voor die doop?

En zo bewust zelf kiezen voor een leven met en onder Koning Jezus?

Om die vraag te beantwoorden herhaal ik nog eens wat de doop betekent.

Gedoopt worden is ingelijfd worden in het lichaam, het leven van Jezus.

Gedoopt worden is gesteld worden onder het bevrijdende regiem van Christus.

Gedoopt worden is lid worden van de gemeente, het volk van de Levensvorst.

Gedoopt worden is dat Jezus Christus zijn hand op jou legt en tegen je zegt:

Jij bent van Mij!

Satan, blijf met je klauwen af van mijn onderdaan!

Ik heb hem/haar meegenomen in mijn kruisdood en in mijn opstanding.

Hij/zij staat onder mijn bescherming.

Nu bekeert iemand zich tot Jezus Christus!

Hij belijdt van harte: *Jezus Christus, U bent mijn Koning!*

Ik erken U als Heer over mijn leven.

Ik wil horen bij uw gemeente, uw volk.

En hij laat zich dopen.

Als teken van zijn inlijving in Christus en zijn gemeente.
Zou dat dan niet gelden voor zijn kinderen als hij die heeft of krijgt?
Is het voorstelbaar dat Jezus zegt: *Ik wil wel jouw Koning zijn!*
Maar van jouw kinderen ben Ik het pas als ze zelf voor Mij kiezen!
Jouw kinderen moeten eerst zelf maar eens laten weten of ze wel bij Mij willen horen!
Is dat voorstelbaar?
Mag ik burger zijn van het Koninkrijk God, maar mijn kinderen nog niet?
Maken onze kinderen dan geen deel uit van het bevrijde volk van God?
Horen onze kinderen dan nog bij Adam, die het bij God verkorven heeft?
Zolang ze zelf nog niet voor Hem gekozen hebben?

Denk nog eens aan die Noord-Koreaanse asielzoeker.
Hij is zijn geboorteland ontvlucht.
Hij heeft gekozen voor het staatsburgerschap van het Koninkrijk der Nederlanden.
Hij heeft de Nederlandse identiteit aangenomen.
Als hij dan hier in Nederland kinderen krijgt, zijn dat dan geen Nederlanders?
Worden die pas Nederlander als ze daar later zelf voor kiezen?

Zo werkt dat niet in het Koninkrijk der Nederlanden.
Zo werkt dat zeker niet in het Koninkrijk van God, waar Jezus regeert.
God is werkelijk royaal, koninklijk, in zijn genade.
Christus stierf al voor ons toen wij nog zijn vijanden waren.
Hij behaalde voor ons de overwinning op de machten van Satan, zonde en dood.
Zonder dat iemand van ons er ook maar iets voor heeft gedaan.
Hij koos voor ons, lang voordat wij kozen voor Hem.
Hij koos voor ons zodat wij juist kunnen kiezen voor Hem.
Door de doop zegt Hij tegen ons en onze kinderen: *Jullie zijn van Mij!*
Satan, de macht van de zonde, de dood heeft over jullie niets meer te zeggen.

Gods genade wordt nergens duidelijker zichtbaar dan in de doop van kinderen.
Ze kunnen niets.
Niet geloven, niet kiezen, niets presteren, niets betekenen voor God en zijn Rijk.
Maar Christus zegt: *Met je ouders ben je van Mij!*
Laat elke macht van de duisternis van jullie afblijven!
Je leeft onder mijn bescherming!

Ja, genade is nergens duidelijker genade dan in de doop.
Vooral in de doop van onmondige kinderen.
Laten we God op onze knieën danken voor wat Christus voor ons deed. AMEN.
23-03-2008