

## **Preek over Johannes 15,1-8 (Jeugdendienst): Get a Life – get alive!**

Gemeente van onze Heer Jezus Christus! Jongens en meisjes!  
Waarom zou je Jezus een plek in je leven geven?  
Mij is gevraagd daar vanmiddag iets over te zeggen.  
Waarom zou je Jezus een plek in je leven geven?

Je bent christelijk opgevoed.  
Je vader en moeder hebben je over Jezus verteld.  
Ze hebben je naar een christelijke school gestuurd.  
Ze namen je van jongsaf mee naar de kerk.  
Ze stuurden je naar een club van de kerk en later naar catechisatie.  
En overal ging het over God en over Jezus.  
En hoe belangrijk het is om in Hem te geloven.

Toen je nog op de basisschool zat vond je dat misschien vanzelfsprekend.  
Je wist eigenlijk niet anders.  
Natuurlijk geloofde je in Jezus.  
En je zong uit volle borst liedjes als:  
*Blij, blij. M'n hart is altijd blij.*  
*Want Jezus is een vriend van mij.*  
*Daarom is mijn jonge hartje o, zo blij. Zo blij!*

Nu moet je daar misschien wat om lachen, om zo'n versje.  
Wel wat kinderachtig.  
Maar ook – wat een grote woorden.  
*Jezus is een vriend van mij!*  
Is dat wel zo?

Soms zie je wel eens mensen uit hun dak gaan als het over Jezus gaat.  
Dan denk je misschien: *Nou ja, zeg!*  
*Doe een beetje normaal!*

En tegelijk ben je misschien toch ook wel nieuwsgierig.  
Wat heeft zo iemand met Jezus?  
Waarom is Hij zo belangrijk voor haar of voor hem?  
Dus daarom toch die vraag: *Waarom zou je Jezus een plek in je leven geven?*

Als dat voor jou een vraag is, betekent dat dat je nog geen keuze hebt gemaakt.  
Je loopt er nog over te denken: *zal ik wel, zal ik niet?*  
Je wil overtuigd worden.  
Je wilt argumenten horen, waarom je Hem een plek zou moeten geven.  
Wat heb je er aan?  
Wat word je er beter van?  
Wat levert het je op als je Jezus een plek in je leven geeft?  
Op zulke vragen wil je een antwoord.  
Dan kun jij weloverwogen je keuze maken.  
En als je inziet dat het beter voor je is, dan wil je misschien Jezus wel een plek geven.

Nou moet ik je eerlijk zeggen dat ik met deze vraag wat in mijn maag zit.  
Kijk, ik kan je best een aantal redenen opnoemen.  
Maar ik weet niet of dat werkelijk helpt.  
Want weet je, wat het leven met Jezus betekent is een soort geheim.  
Om achter dat geheim te komen moet je de toegangscode kennen.

Kennen jullie de film *The Lord of the Rings*?  
In het eerste deel van die film moet het gezelschap van de Ring door de grotten van Moria.  
Maar die grotten zijn hermetisch afgesloten.  
De toegangspoort van die grotten was gebouwd door de elfen.  
Maar die poort ging slechts open als je de toegangscode kende.  
Die toegangscode stond boven de poort geschreven.  
Maar je kon haar alleen lezen bij het licht van de maan of de sterren.

En de toegangscode was:  
*Spreek vriend en ik laat u binnen.*

Maar wat moest je dan spreken?  
Welk woord moest je uitspreken om door de poort naar binnen te kunnen?  
De leden van het gezelschap, onder leiding van Gandalf, konden er niet op komen.  
Totdat iemand de oplossing vond: het woord *vriend*.  
Spreek: *vriend* – en dan werd je binnen gelaten.  
Met andere woorden: je moest je als *vriend* laten kennen.  
En dan was je van harte welkom.

Nou, zo'n soort code is er ook wanneer je het geheim van Jezus wil leren kennen.  
Eigenlijk lijkt het wel wat op de toegangscode tot Moria.  
Ook bij Jezus is het wachtwoord *vriend*.  
Ook Hem moet je als vriend tegemoet treden.  
Dan leer je Hem het beste kennen.  
Dan zul je het sterkst ervaren wat Hij voor je kan betekenen.  
Zolang je achterdochtig blijft kom je met Hem niet verder.  
Zolang je denkt: *Wat moet Hij van me?*  
*Wat moet ik er allemaal voor opgeven om Hem in mijn leven een plek te geven?*  
Zolang leer je Hem niet echt kennen.

En daarom is er ook nog een ander wachtwoord, dat je moet kennen.  
Daarvoor gebruik ik een ander beeld.  
Hoe log je in op de site van Jezus.  
Dan heb je een gebruikersnaam nodig.  
En een wachtwoord.  
Wat moet je op die beide plekken invullen?  
Nou, de gebruikersnaam weet je al.  
Dat is *vriend*.  
En het wachtwoord is: *loslaten*.

Dat moet ik natuurlijk wel uitleggen.  
Loslaten.  
Waarom?  
En wat moet je loslaten?

Nou eigenlijk moet je jezelf loslaten.  
Zolang je nog afvraagt: waarom zou ik Jezus een plaats geven in mijn leven –  
zolang ben je eigenlijk nog teveel met je zelf bezig.  
Als je vraagt: *Wat word ik er beter van?*  
*Wat voor voordeel heb ik ervan als ik in Jezus geloof?*  
*Wat heb ik er eigenlijk aan?*  
Zolang ben je teveel met jezelf bezig.  
Je bent misschien bang dat je er minder van wordt.  
Dat Jezus teveel van je gaat vragen.  
Dat je allerlei dingen op moet geven, die je leuk vindt.  
En die niet passen bij een leven waarin Hij een plek heeft.  
Dat hoor ik jongens en meisjes nog wel eens zeggen.  
Als ik in Jezus moet geloven kan ik niet meer naar de kroeg of naar de disco.  
En ik moet met bepaalde gewoontes breken.

En omdat je dat niet wilt, stel je je niet echt voor Jezus open.  
Je geeft Hem geen echte kans om Hem te leren kennen.  
Nou, zo kom je nooit achter het geheim van Jezus.  
Het wachtwoord is: *loslaten*.  
Jezus zelf heeft eens gezegd: *Wie zijn leven verliest, loslaat, die zal het vinden.*  
*Get a life!*  
Hoe.  
Door jezelf los te laten.

Dan raak je vrij van je zelf.  
En dan word je pas echt mens, zoals je bedoeld bent.

Weet je, veel mensen lijken op apen.  
Nou ja, dat zeggen mensen die in de evolutie geloven ook.  
Dat we van apen afstammen.  
Oké, daar geloof ik dus helemaal niets van.  
Maar dat we er soms op lijken – ja, dat geloof ik wel.  
Ik zal je uitleggen wat ik bedoel.

Weet je hoe ze in Afrika of Azië apen vangen?  
Nou, je weet dat apen dol zijn op bananen.  
Dus stoppen de apenvangers een banaan in de spleet van een boom.  
Die spleet is heel nauw, zodat je er maar net een hand in kunt wurmen.  
Die aap krijgt in de gaten dat er een banaan in zo'n spleet zit.  
En hij wil die hebben.  
Hij steekt zijn hand in de spleet en wil de banaan eruit halen.  
Maar als hij van zijn hand een vuist maakt om de banaan te pakken kan hij hem er niet meer uittrekken.  
Dan komt de jager eraan om hem te pakken.  
Als de aap slim is laat hij de banaan los en maakt hij dat-ie wegkomt.  
Maar zo slim is die aap dus niét.  
Hij krijgt en gaat tekeer als een gek tegen de jager.  
Maar hij laat de banaan niet los!  
En dus kan de jager een net over hem heen gooien en hem pakken.  
Zo kun je dus een aap vangen.  
Omdat hij weigert op te geven waar hij verzot op is.

Veel mensen lijken op apen.  
Ze klampen zich zo aan dingen waarvan ze denken dat ze er niet zonder kunnen.  
En zo raken ze juist hun vrijheid kwijt.  
Omdat ze dat niet kunnen loslaten.

Het wachtwoord voor een leven met Jezus is: *loslaten*.  
Je moet alles wat voor jou belangrijk is loslaten.  
Je moet jezelf loslaten.  
*Get al life!*  
Maar dan moet je je leven verliezen.  
Alleen dan zul je het vinden.  
Als je vrij wordt van je zelf, dan pas vind je je leven.  
Dan pas vind je bij Jezus een leven dat de moeite waard is.

En als je dán vraagt: *Waarom zal ik Jezus een plek in mijn leven geven?* –  
dan krijg je een heel verrassend antwoord.  
Dan zegt Jezus: *Ik ga jou een plek in mijn leven geven!*

Dag zegt Jezus in dat beeld van de wijnstok en de ranken.  
Blijf in mij, dan blijf Ik in jullie.  
Want een rank die niet aan de wijnstok blijft kan uit zichzelf geen vrucht dragen.  
En dat is waar jouw leven voor bedoeld is: vrucht dragen.

Weet je, in het leven van veel mensen draait alles om succes.  
Ze willen succes in de studie of succes in de sport.  
Succes in de liefde of succes bij het werk.  
Herken je dat?  
Dat je iets wilt bereiken.  
Dat mensen zeggen: Wow, dat heb je knap gedaan!  
Dat ze tegen je opkijken.  
Je bewonderen!  
Dat is het leven waarin alles draait om jezelf.  
Waarbij je in de spiegel kijkt en tegen je zelf zegt: *You did it!*

Maar het is een leven dat je uiteindelijk leeg laat.  
Hoeveel mensen hebben het al niet ontdekt.  
Dat ze alles hebben wat hun hartje begeert.  
En ze zijn niet gelukkig.  
Hun leven is rusteloos en leeg.

*Get a life!* roept Jezus jou toe.  
Blijf als een rank aan Mij, de wijnstok.  
En wees vruchtbaar.  
Want in het echte leven draait het niet om succes, maar om vrucht.  
Dat je niet leeft voor jezelf, maar voor anderen.  
Dat je gaat ontdekken dat wat jij kunt waarde heeft voor God en mensen.

*Get a life!*  
Dat kan alleen als je eigen ego eraan gaat.  
Dat woord kennen we allemaal wel uit woorden als egoïst en egotripper.  
En we zeggen soms van iemand dat hij een groot ego heeft.  
Dan vindt zo iemand zichzelf geweldig belangrijk.  
Meestal zijn dat niet de mensen die iedereen leuk vindt.

Nou, dat ego van ons moet dood.  
Loslaten, weet je wel?  
Want alleen dan is er echt leven mogelijk.  
Want dan kan Christus in je wonen.  
Dan vormt Hij het centrum van je leven.  
Het kloppende hart van je bestaan.

Als Christus in je leeft kom je als mens pas echt tot je recht.  
Dan wordt je leven een leven waarin het kwaad op z'n retour is.  
Dan krijg je genoeg van je trots of je jaloezie.  
Je wordt ziek van je ontrouw en je ongeduld.  
Je gaat balen van de kwaadheid die in je leeft.  
Daar wil je voorgoed van af.  
En je wilt niets liever dan een mens zijn waar God van geniet.  
Als van een overheerlijke vrucht.

Dus *get a life!*  
En nodig Jezus uit in je leven.  
Hij zal je een plek geven in dat van Hem.  
12-03-2006

AMEN.