

Preek over Johannes 15, 5 (belijdenisdienst): Vrucht dragen!

Voorzang: Opwekking 281 (Als een hert dat verlangt naar water...)

Votum en Groet

Zingen: Opwekking 124 (Ik bouw op U...)

Leefregels

Zingen: Opwekking 369 (Door uw genade...)

Gebed

Zingen: Gezang 293, 1. 2^a en 3^b

Praatje met de kinderen

Zingen: Gezang 1

Schriftlezingen (door Marije van der Stege): Psalm 1 en Johannes 15,1-8

Zingen: Opwekking 244 (Welzalig de man die niet wandelt...)

Verkondiging van Johannes 15, 5

Zingen: Gezang 347 (Ik geloof...)

Jan-Jaap Peters en Marije van der Stege doen belijdenis van hun geloof

Zingen: Opwekking 550 (Liefdevol trekt U mij dicht aan uw hart...)

Overhandiging van de belijdenisgeschenken

Zingen: Opwekking 399 (Vader, God, ik vraag me af...)

Dankzegging en voorbeden

Collecte

Zingen: Opwekking 331 (Breng dank aan de Eeuwige...)

Zegen

Zingen als amenlied: Opwekking 602 (Ik zegen jou...)

Gemeente van onze Heer Jezus Christus!

Wanneer ben je geslaagd?

Oei, pijnlijke vraag voor sommigen vanmorgen.

Net de examens achter de rug.

En dan zo'n vraag: wanneer ben je geslaagd?

Ja, als je je examenopgaven goed hebt gemaakt natuurlijk!

Wanneer ben je geslaagd?

Als je succes hebt.

Ja, zo is dat uiteraard.

Maar ik zou daar vanmorgen een vraagteken bij willen zetten.

En naast succes wil ik vanmorgen heel nadrukkelijk een ander woord plaatsen.

Dat is het woord *vrucht*.

Wanneer ben je geslaagd?

Als je vrucht draagt.

Want wat is belangrijker in ons leven: succes hebben of vrucht dragen?

In onze omgeving zullen we regelmatig horen, dat het op aankomt op succes.

Je moet de hoogste cijfers halen.

Je moet de beste resultaten boeken.

Dan tel je mee.

Zo is het op school.

En zo is ook de hele samenleving ingericht.

Je moet presteren.

Alleen dan kom je hoger op.

En een bedrijf moet concurreren, produceren, hogere winst maken.

Of in de sport: je moet landskampioen worden, bekertjes winnen.

En een coach die faalt kan z'n biezen pakken.

Dan kan de ene Koeman bij Ajax vertrekken en mag de andere Koeman het bij Feyenoord proberen.

Heel onze samenleving roept het ons toe: zorg dat je succes hebt.

Dan heb je het gemaakt!

Dan ben je geslaagd.

Maar, lieve mensen, wat kost dat een stress!
Wat levert dat een spanning op – maagzweren, hoge bloeddruk, jaloezie en broodnijd!

Nu, Jezus heeft het niet over succes.
Hij heeft het over vrucht.
Daar gaat het over in het stukje uit Johannes dat Marije heeft gelezen.
In die paar verzen komt het woord *vrucht* al zeven keer voor.
En even verder gebruikt Jezus het nog een keer.
Daar zegt Hij tegen zijn leerlingen:

Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie, en Ik heb jullie opgedragen om op weg te gaan en vrucht te dragen.

Nu, als we dit woord van Jezus in zijn volle betekenis tot ons door laten dringen, dan kan ons dat enorm bemoe- digen en rust geven.
Juist in een samenleving waarin zoveel van ons gevraagd wordt.
Waarin we worden opgejaagd om succesvol te zijn.
Omdat we anders niet slagen in het leven.
En waar we altijd bang blijven of we de norm wel halen.

En weet u, we kunnen daar zo vol van zijn –
van het moeten van allerlei dingen, omdat we anders uit de boot vallen –
dat we zelfs deze woorden van Jezus zo opvatten.
Dat we ze al heel gauw lezen als een opdracht om vrucht te dragen.
Zo van: Denk erom dat jullie wel vrucht dragen, hoor!
Anders heb Ik niets aan jullie!
Dus zorg dat je vrucht draagt!
Je kunt je geloof wel belijden, zeggen dat je bij Mij wilt horen!
Nou, laat dan maar eens wat zien!

En we worden zenuwachtig en we schieten in een kramp.
Oei! Vrucht dragen – ja, o, hoe doe ik dat precies?
Want als ik geen vrucht draag dan zwaait er wat!

Nee, laten we alsjeblieft deze woorden niet lezen als een bevel.
Daarom heb ik speciaal vs. 5 er uit gelicht.
Want wat Jezus daar zegt is geen bevel, maar een belofte!
Tot ieder die bij Hem komt en zich in geloof bij Hem aansluit zegt Jezus:

Ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken
Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen.

Dat is een belofte!
Zo werkt dat gewoon.
Wie zijn leven met Jezus verbindt, die zal gewoon vrucht dragen.
Dat kan gewoon niet uitblijven.

Laten we goed bedenken wat vruchten eigenlijk zijn.
Kijk eens naar deze appelboom.
Of naar deze pruimenboom.
Of inderdaad naar deze druiven.
Wat zeg je als je zulke fantastische vruchten ziet hangen?
Zeg je dan: *Sjonge, wat geweldig van die tak om zo'n appel te produceren!*
Of: *Nou, nou, wat een prestatie van dat rankje, zeg!*
Onzin.
We zeggen: *die fruitteler of die wijngaardenier kan er wat van!*
Of misschien ook wel: *wat een boom! wat een geweldige wijnstok!*

Vruchten wijzen altijd van zichzelf af.
De vrucht van de wijnstok is de roem van de wijnstok – Jezus.
Of van de wijnbouwer – God.
En aan de wijnbouwer en aan de wijnstok is de vrucht ook te danken.
De vruchten in het leven van Gods kinderen zijn prestaties van Hém.

Dat is het grote verschil tussen vrucht en succes.
Succes is het eigendom van degene die het bereikt.
Macht, roem, bezit, status, een diploma – dat is jouw eigendom als je dat gewonnen hebt.
En ieder zegt: *Sjonge, wat een kanjer ben jij!*
Dat heb je hem mooi geleverd.
En je laat je uitgebreid feliciteren en bewonderen.
Jouw succes is van jou.

Maar als ik als kind van God vrucht draag – dan is dat niet mijn prestatie.
Ik kan helemaal geen vrucht voortbrengen uit mij zelf.
D.w.z. ik ben uit mij zelf niet in staat iets te betekenen voor God.

Jan-Jaap en Marije, jullie doen straks belijdenis van hun geloof.
Aan het doen van belijdenis zitten twee kanten.
Je zegt daarbij iets over God en wat je van Hem vindt.
En je zegt daarbij ook iets over jezelf.
Van God en van Jezus Christus zeg je: *Ik vind Hem zo geweldig!*
Ik kan mijn leven niet meer zonder Hem voorstellen.
Ik moet er niet aan denken dat we Hem niet zouden kennen.
Ik moet er niet aan denken dat ik nog zonder Hem verder zouden moeten.
Hij betekent alles voor mij!
Zoals we straks gaan zingen met één van die liederen die jullie hebben uitgekozen:

*Vader, God, ik vraag me af, hoe ik ooit heb geleefd
zonder te weten dat uw Vaderhart al zolang om mij geeft.*

Dat zeggen jullie van God!

Maar jullie zeggen ook iets van jezelf.
Aan jullie wordt straks gevraagd ja te zeggen op de vraag: *belijd je, geef je toe, dat je het in je leven in geen enkel opzicht meer van jezelf verwacht, maar alleen nog maar van Jezus Christus?*
Belijd je, geef je toe dat je zonder Hem niets kunt doen?

Nou, is dat niet wat overdreven?
Niets kunnen doen zonder Jezus Christus?
Kijk eens om je heen!
De meeste mensen hebben toch helemaal niets met Jezus?
En niets met God?
En kunnen die allemaal niets doen?
Ze komen toch tot geweldig grote dingen vaak?

Ja, dat valt niet te ontkennen.
Maar een bekend versje zegt toch:

*Al wat gedaan wordt uit liefde tot Jezus,
dát houdt zijn waarde en blijft eeuwig bestaan.*

De vraag is of alles wat gedaan wordt zonder Jezus wel eeuwigheidswaarde heeft.
Wat blijft daarvan over?
Als ooit aan het eind van de tijd God alles komt toetsen, wat blijft dan overeind?
Wat gaat er dan mee naar de nieuwe aarde?

Dat zijn indringende vragen.
Maar de Bijbel dringt ons er toe die te stellen.
Al ons succes en al onze prestaties – wat is de uiteindelijke waarde ervan?

Begrijp me goed.
Een heleboel van wat wij bereiken is niet per definitie goed voor de vuilnisbelt.
Het is niet voor niets om een diploma te halen of een baan te krijgen.
De vraag is: wil je met al wat je kunt en bereikt in dienst van God staan?
Wil je met je talenten en je mogelijkheden werken in de wijngaard van God?

Het gaat erom of Jezus Christus in het middelpunt van ons leven staat.
Bij alles wat we doen.
Hij is onze wijnstok.
We hebben ons leven te danken aan Hem.
Wat is een tak zonder de boom?
Wat is een rank zonder de wijnstok?
Hij verdort en kwijnt weg.
Hij, Jezus Christus, de wijnstok, is ons leven.
Als we belangrijke beslissingen nemen –
 over de opleiding die we gaan volgen
 over de planning van onze carrière
 waar we ons geld aan besteden
 wie we als onze vrienden kiezen
 met welke jongen of meisje we willen trouwen
 welke stijl van leven we volgen –
dan staat Christus, God bij al die beslissingen in het middelpunt.
Doorslaggevend is of Hij ermee gediend is.

Wat is een rank zonder de wijnstok?
Daarom is het zaak dat de rank aan de wijnstok blijft.
Dan vloeien de levenssappen van de wijnstok over in de rank.
Als iemand in Mij blijft en Ik in hem, zal hij veel vrucht dragen, zegt Jezus.

Zo even zei ik dat in het stukje dat we lezen uit Johannes 15 het woord *vrucht* zeven keer voorkomt.
Nou, ook het woordje *blijven* komt zeven keer voor.
Dat is het enige wat we hoeven doen – bij Christus blijven, in Hem blijven.
Dan komt de vrucht vanzelf.
Wij hoeven zelf geen vrucht te produceren.
We hebben niet de ópdracht om vrucht te dragen.
Het is een belofte.
Christus zal ons vrucht laten dragen.
Dat kunnen we rustig aan Hem overlaten.
Als wij maar bij Hem blijven en in Hem blijven.

Maar hoe doe je dat: in Christus blijven?
Het is niet zo gemakkelijk dat in een paar woorden aan te geven.
Het gaat om een hele levenshouding.
Het is – wat ik zo even al zei – dat Christus het centrum van je leven vormt.
Zoals Paulus het gezegd heeft: *Mijn leven is Christus!*
Alles bij Paulus draaide om Christus.
In Christus blijven – dat betekent dat je elke dag van je leven in Hem je kracht zoekt.
Dat je niets meer los van Hem wil doen.
Dat je in alles met Hem rekening houdt.
Dat je jezelf van Hem afhankelijk weet.

En hoe doe je dat?
Daar zegt Jezus twee dingen over in vs. 7.

Allereerst zegt Hij:

Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie...

Dat lijkt enorm veel op wat we lezen in vs. 5:

Als iemand in Mij blijft en Ik in hem...

Hoe blijft Christus in ons?

Als zijn woorden in ons blijven!

Als we zijn woorden ter harte nemen.

Zo blijft Christus in ons.

Dat vraagt een regelmatig luisteren naar de Bijbel.

Persoonlijk.

Op de manier zoals de dichter van Psalm 1 daarover spreekt.

Vreugde vinden in de wet, het woord van de HEER.

Je daarin verdiepen, dag en nacht.

En dan wordt daar een woord gebruikt dat eigenlijk herkauwen betekent.

Het gaat niet het ene oor in, het andere uit.

Nee, je blijft er over nadenken.

Je bekijkt het van alle kanten.

Wat wordt precies bedoeld?

Wat kan dit woord in mijn leven uitwerken?

Zo raken wij steeds meer thuis in het Woord van God.

Wat een prachtige uitdrukking eigenlijk.

Thuis raken in de woorden van God.

Maar zo raken Gods woorden ook bij ons thuis.

Zo kan God, zo kan Christus bij ons en in ons komen wonen.

Dat Hij dat wil...

Maar Hij wil het – hoe ons levenshuis er ook uitziet.

Nu, zo kun je persoonlijk met de woorden van Jezus bezig zijn.

Maar ook met elkaar.

Want wat Christus ons te zeggen heeft is te veel om in je eentje te overdenken.

Daar hebben we anderen voor nodig.

Daarom is de gemeente ook van levensbelang voor elke gelovige.

Het is niet voor niets, Jan-Jaap en Marije, dat je straks ook *ja* zult zeggen op de vraag of je trouw zult komen naar de samenkomsten van de gemeente waar Gods Woord wordt verkondigd.

En als het goed is blijft dat niet beperkt tot de zondag.

Maar zoeken we elkaar ook door de week regelmatig op om samen met de woorden van Christus bezig te zijn.

En elkaar te helpen om te begrijpen wat daarin van ons gevraagd wordt.

Daarvoor zijn er clubs en bijbelkringen, gebedskringen en wijksamenkomsten.

Zo komen de woorden van Jezus tot leven.

Zo blijven wij in Hem en Hij in ons.

In Christus blijven – hoe doe je dat?

Ik zei zo even: daar zijn twee dingen voor nodig.

En ik wees toen op vs. 7, waarin Jezus vraagt dat zijn woorden in ons blijven.

Maar in het tweede gedeelte van dat vers zegt Jezus nog iets:

*Als jullie in Mij blijven en mijn woorden in jullie,
kun je vragen wat je wilt en het zal gebeuren.*

Om in Christus te blijven is niet alleen nodig dat je altijd maar weer bezig bent met zijn woorden, maar ook dat je bidt.

En dan mag je vragen wat je maar wilt.
Maar als jij bij Christus thuis bent en Hij is bij jou thuis, zul je niets willen wat Hij ook niet wil.
Je zult alleen maar vragen waar Hij blij van wordt.
En dat is dat jij vrucht draagt op elk gebied van je leven.

En dan zet ik nog eens dat vijfde vers er naast:

*Als iemand in Mij blijft en Ik in hem,
zal hij veel vrucht dragen.*

Vrucht dragen – daar zal het om gaan in onze gebeden.

En zo blijkt nog eens overduidelijk dat vrucht dragen niets met onze prestatie te maken heeft.
Want bidden is de opperste belijdenis van hulpeloosheid.
Bidden is toegeven dat je afhankelijk bent.
Vragen is zeggen dat je het niet van jezelf moet hebben.
Want dat er dan niet van terecht komt.
En het is goed onze hulpeloosheid altijd voor ogen te houden.

Jezus zegt dat ik mijn vijanden moet vergeven en kwaad moet vergelden met goed.
Maar ik heb er al moeite mee aardig te blijven voor dat oude vrouwtje dat met minder dan 80 km maar voor me blijft rijden op een weg waarop ik niet passeren kan.
Hoeveel te minder iemand die me echt beledigd heeft.
Jezus zegt: *Weest in geen ding bezorgd...*
Maar zodra dingen fout lopen raak ik al in de stress hoe dat goed moet komen.
Jezus zegt dat ik vrijgevig moet zijn voor de armen.
Maar ik heb een sterke neiging om eerst voor mezelf te zorgen.
Ik ben eigenlijk een hopeloos geval.

Maar daar begint het mee – met die erkenning.
En dan ga ik op mijn knieën.
En ik vraag om vergevingsgezindheid, om moed en vertrouwen, om mildheid tegenover mensen die steun nodig hebben.
En dan gaat Jezus in en door mij werken.
Hij verandert mijn hart en mijn neiging om eerst aan mijzelf te denken en mijzelf overeind te houden.
En dan groeit de vrucht.
Dan komen er dingen in mijn leven tevoorschijn waar de Vader plezier in heeft.
Dat is niet mijn prestatie, niet mijn succes.
Maar het komt door het werk van Christus in mijn hart.
Omdat ik bij Hem en in Hem blijft gaan er vruchten groeien, meer en meer.
Ik word een boom die vrucht draagt.
Vruchten, die smaken naar meer.

Daarom, Jan-Jaap en Marije, gefeliciteerd met jullie keus voor Christus.
We wensen jullie geen succes in het leven met Hem.
Maar dat je dank zij Hem en door Hem veel vrucht mag dragen. AMEN.
05-06-2005