

Lukas 15 - LIEFDE

- 1 In de drie gelijkenissen die Jezus vertelt kijken de Farizeeën en Schriftgeleerden en ook wij in de *
- 2 De oudste zoon hunkert ernaar, geliefd, . . . * . . . en bevestigd te worden
- 3 Als hij thuis komt lijkt het wel alsof er een boeren . . . * aan de gang is
- 4 Omdat hij boos op zijn vader die een feest voor zijn broer aanricht wil hij niet naar *
- 5 Van heel veel moeten wordt een mens moe en . *
- 6 In de islam moet je de liefde en aandacht van Allah *
- 7 Nadat de hulp in de huishouding de vrouw van man geworden was * . zij voortaan al zingend
- 8 We verdienen Gods liefde niet, maar * die!
- 9 De oudste zoon vindt zichzelf een heel wat betere zoon van zijn . . . * . . dan zijn jongste broer
- 10 Geloven kan niet zonder eerlijk te zijn over je eigen . . *
- 11 Dichtbij God komt je twijfelende en angstige hart tot . . . * .
- 12 Dichtbij God krijgen je tranen de kleur van de . . . * .