

Kees Kraayenoord - God of the moon and stars

God of the moon and stars
God of the gay- and singles bars
God of the fragile hearts we are, I come to you
God of our history, god of the future that will be
What will you make of me, I come to you

God of the meek and mild,
God of the reckless and the wild
God of the unreconciled, I come to you
God of our life and death
God of our secrets unconfessed
God of our every breath, I come to you

God of the rich and poor
God of the princess and the whore
God of the ever open door, I come to you
God of the unborn child
God of the pure and undefiled
God of the pimp and paedophile, I come to you

God of the war and peace
God of the junkie and the priest
God of the greatest and the least, I come to you
God of the refugee
God of the prisoner and the free
God of our doubt and certainty, I come to you

God of our joy and grieve
God of the lawyer and the thief
God of our faith and unbelief, I come to you
God of the wounds we bear
God of the deepest dreams we share
God of our unspoken prayer, I come to you

God of a world that's lost
God of the lonely cross
God who has come to us, I come to you

God van de maan en de sterren
God van de homo- en singlesbar
God van onze breekbare harten, ik kom tot U
God van onze geschiedenis, God van de toekomst
Wat zal er van mij worden, ik kom tot U

God van de nederigen en de zachtmoedigen
God van de roekelozen en de wilden
God van de onverzoenden, ik kom tot U
God van ons leven en onze dood
God van onze verborgen geheimen
God van iedere ademdeug, ik kom tot U

God van de rijken en de armen
God van de prinses en de hoer
God van de altijd openstaande deur, ik kom tot U
God van het ongeboren kind
God van het pure en onbezoedelde
God van de pooier en pedofiel, ik kom tot U God van oorlog en vrede
God van de junkie en de priester
God van de beste en de minste, ik kom tot U
God van de vluchteling
God van de gevangene en de vrije
God van onze twijfel en zekerheid, ik kom tot U

God van onze vreugde en verdriet
God van de advocaat en de dief
God van ons geloof en ongeloof, ik kom tot U
God van de wonden die we dragen
God van de diepste dromen die we delen
God van ons onuitgesproken gebed, ik kom tot U

God van een verloren wereld
God van het eenzame kruis
God die naar ons is toegekomen, ik kom tot U