

Puzzel bij Joh. 9:1-12

- 1 Rabbi, hoe komt het dat hij blind was toen hij werd?
- 2 Hij niet en zijn ook niet
- 3 Ik heb de van mijn volk gezien,
- 4 En op een dag wordt de blinde man, door Jezus.
- 5 als een eindpunt van een hele geschiedenis, geblindeerd, wachtend op de
- 6 Als blinde moet hij de weg zien te vinden naar het
- 7 De tempel waarover hij gehoord heeft. kan hij nu zien.
- 8 Bij de man zelf, maar ook bij zijn
- 9 Maar voordat hij doorheeft wat er precies gebeurt is God al met hem
- 10 God de Vader zegt: Ik ... jou, ik ken jou.
- 11 Ik heb voor jou leven, jouw herschepping gebracht.
- 12 Ondanks de zorgen, de, de twijfel die er kunnen zijn.



Oplossing: _____