

schijn door mij

schijn door mij



**Activiteitenfolder
de Brug 2023 -24**

Inhoudsopgave

- jaarthema activiteiten

Koffie thuis	4
Stiltewandeling	5
Boekbespreking	6
Spelletjesmiddag	7

- doelgroep activiteiten

Senioren koffiedrinken	8
Kinderwerk - Kidspraise	9
Vrouwenweekend	10
Diaconie – Present	11

- sportieve activiteiten

Wandelgroep woensdagavond	12
Wandelen zaterdag	12
Badminton	13
Mountainbiken	13
Jaaroverzicht activiteiten	14



Voorwoord

Schijn door mij! is het jaarthema voor het kerkelijk seizoen 2023-2024.

De kerkenraad stelt zich voor dat we aan de hand van dit thema o.a. stilstaan bij thema's als:

- het licht van Jezus verspreiden aan hen die de Heer nog niet of niet meer kennen
- wat we uitstralen als het gaat om hoe we omgaan met ons geld en goed en met de schepping
- hoe gaven en talenten kunnen worden ingezet, zodat wij ook samen stralen
- hoe we proberen te stralen door te zoeken naar verbinding in een verdeelde samenleving

Mooi aan thema vindt de kerkenraad dat, naast Buiten en Binnen, ook Boven er een plek in heeft.

Het thema communiceert immers een verlangen en is tevens een gebed.

Het is de Drie-enige God die ons kan en wil laten stralen.

Het thema 'schijn door mij!' zal in kerkdiensten en tijdens een wijkavond concreet aandacht krijgen. Maar door het jaar heen ook op andere manieren.

In deze activiteitenfolder is te lezen wat speciaal in het kader van het jaarthema wordt georganiseerd.

Daarnaast noemen staat er een overzicht van andere activiteiten en ook de sportievelingen kunnen hier een groepje zoeken waarbij ze zich kunnen aansluiten. Voor informatie over alle reeds bestaande activiteiten, zoals Bijbel- en gesprekskringen, gebedskringen en het jeugdwerk verwijzen we graag naar de Gemeentegids.

Haak aan en schroom niet om ook niet-leden zoals burens, vrienden, collega's etc. uit te nodigen mee te doen. Bij alle activiteiten zijn mensen van buiten de kerk van harte welkom!

Vergeet ook niet je aan te melden, dat is wel zo praktisch voor de organisatoren.

Dit kan via het speciale mailadres jaarthema@debrugnunspeet.nl

Voor nog niet alle activiteiten is een datum en tijd gepland. Deze worden ruim van tevoren gemeld in het mededelingenblad en op de beamer voor de kerkdienst.

Namens de activiteitencommissie:

Tea Reehoorn, Ria Duinkerken, dominee Kees de Groot

Koffie Thuis

Koffie drinken op zondag na de kerkdienst, maar dan wat langer en bij elkaar thuis.

In gesprek gaan, elkaar beter leren kennen.

Gastheer/vrouw zijn voor mensen die alleen zijn op zondag.

Over het geloof praten, de kerkdienst, de kerk.

Het kan allemaal.

We willen stimuleren dat gemeenteleden ook in deze setting het licht van Christus laten schijnen in het onderlinge gesprek.

Via een intekenlijst of een mailtje kun je je opgeven en dan matchen we koffiedrinkers aan elkaar.

Ook op zondagmorgen na de dienst kunnen we nog spontaan koppelen.

Vorig jaar waren de reacties heel positief, vandaar dat we het ook dit jaar op de agenda zetten.

Met als aanpassing dat het koffiedrinken in de kerk nu ook gewoon door zal gaan.

De gastgezinnen kunnen dit dan een keer overslaan.



Datum: 2023: 22 oktober, 17 december

2024: 11 februari, 7 april en 2 juni

Tijd: na de kerkdienst

Plaats: thuis

Aanmelden: kan via de intekenlijst in de hal of per mail

Meer info bij Ria Duinkerken

Stiltewandeling

Ook dit seizoen worden er weer een aantal stiltewandelingen op een zaterdagmorgen georganiseerd. Tijdens de tocht wordt in een groep een mooie route van ongeveer 3 km gelopen in de omgeving van Nunspeet.

Het tempo van de wandeling ligt niet zo hoog. In de stilte hoor je de vogels, je ruikt de bomen en je ziet de bloemen. De stilte valt nog meer op als je in een groep samengaat.

Voor het vertrek krijg je een bijbeltekst mee. In de stilte van de wandeling heb je tijd om over de tekst na te denken en je daarop te richten. Halverwege staan we even stil en wie wil mag iets delen over de tekst of iets wat opviel tijdens de wandeling in de natuur.

Daarna wandel je in stilte verder.



Datum: 2023: 30 september, 4 november,
2024: deze data worden later bekend gemaakt

Tijd: vertrek om 10 uur

Plaats: Het startpunt is bij iedere wandeling anders

Aanmelden: jaarthema@debrugnunspeet.nl

Meer info bij Tea Reehoorn

Boekbespreking

“Zoals Jezus Een leven lang leren lijken op Hem”

Ons jaarthema luidt: Schijn door mij!

In dat kader wil ds. De Groot in gedurende vier avonden in gesprek gaan over het boek *Zoals Jezus Een leven lang leren lijken op Hem* van auteur: Marien Kollenstaart.

Aan de orde komen vragen als:

- Hoe kun je schijnen als je lijdt?
- Hoe kun je iets van Jezus laten zien op je werk en in het huwelijk?
- Hoe kun je op situaties reageren zoals Jezus deed?
- Hoe schijn je in je omgaan met de schepping?

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij het boek zelf aanschaffen en zich aan de hand van gespreksvragen voorbereiden op de ontmoeting rondom het boek.

De kosten van het boek bedragen € 17,99



Data: in februari/maart 2024
dinsdag 6, 13 en 20 februari en 5 maart

Tijd: 20.00 tot 21.30 uur

Plaats: de Brug

Aanmelden: jaarthema@debrugnunspeet.nl

Meer info bij ds. C.T. (Kees) de Groot

Spelletjesmiddag

Spelletjes, gezelligheid en snackjes voor jong en oud

Gezellig een spelletje doen? Dat kan op een zondag in januari.

Na afloop van de dienst kunnen kinderen uit groep 3 – 8 en de ouders uit de gemeente samen spelletjes spelen in een van de zalen van de kerk.

Bijvoorbeeld sjoelen, memory, valkuil, spijkerpoepen, koekhappen.

Daarbij wordt lekker gedronken en gesnackt.

Er zijn geen kosten aan verbonden



Datum: 14 januari 2024

Tijd: aansluitend aan de morgendienst tot 12.30 uur

Duur: tot ongeveer 12.30 uur.

Plaats: een zaaltje in de kerk

Aanmelden: jaarthema@debrugnunspeet.nl

Meer info bij Tea Reehoorn en Gerrie Zwart

Koffiedrinken senioren

Elke 3 weken wordt er op donderdag een koffieochtend voor senioren georganiseerd. Komt u ook (weer)?

U bent hartelijk welkom van tussen 10 en 12 uur in de kerk.

Neem rustig een handwerkje of een spelletje mee!

Lijkt het u gezellig maar hebt u geen vervoer, ook hier kan voor gezorgd worden.

Als u graag gehaald en gebracht wilt worden, bel naar Janet Dollekamp (0341-261603) of stuur een mailtje naar seniorencommissie@debrugnunspeet.nl



Datum: 2023: 14 september, 5 oktober, 26 oktober, 16 november en 7 december
2024: 11 januari
zie de aankondiging in het mededelingenblad en op de website van de kerk

Tijd: 10 – 12 uur

Plaats: in de kerk

Aanmelden: niet nodig

Meer info bij Ria Wijnne, Gerrie van de Vegt en Janet Dollekamp

Kidspraise

Door Talitha en Marieke wordt natuurlijk ook weer een Kidspraise georganiseerd op de derde zondag in maart, 's middags.

Op een heel vrolijke manier gaan we God aanbidden.

Kinderen die thuis muziekinstrumentjes mogen die mee naar de kerk nemen.

Dan wordt het feest nog groter!

Natuurlijk mag je vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes, vaders, moeders, opa's, oma's, en andere familie meenemen.

We hopen op een enorme feestelijke dienst met een grote opkomst.

Heb je vragen of wil je meer weten?

Neem dan even contact op met Talitha Brink of Marieke van der Maaten.



Datum: zondag 17 maart 2024

Tijd: 14.30 uur

Plaats: de Brug

Aanmelden: niet nodig

Meer info bij Talitha Brink en Marieke van der Maaten

Vrouwenweekend

Op vrijdag 5 april 2024 vanaf 16 uur tot zaterdag 6 april 16 uur wordt het derde vrouwenweekend georganiseerd. Ook dit keer wordt het gehouden in de mooie accommodatie 't Vossegat in Uddel.

Het is een weekend met ruimte om je geloofsleven te verdiepen, creatief of sportief bezig te zijn, samen te eten en te lachen. Een weekend met ontmoetingen tussen vrouwen van alle leeftijden.

Meer info bij: Sarien de Groot, Jolanda Pieltjes, Tea Reehoorn en Gerrie Zwart
Mail: Vrouwenweekenddebrug@debrugnunspeet.nl

Het weekeinde start op vrijdagmiddag 16.00 uur en duurt tot zaterdagmiddag 16.00.
De kosten bedragen 50 euro.

We hopen dat er veel vrouwen enthousiast zijn of worden en zich op gaan geven! Meer info volgt, aanmelden kan nu al.

Wij hebben er zin in!



Datum: 5 en 6 april

Tijd: vrijdagmiddag 16.00 uur tot zaterdagmiddag 16.00 uur

Plaats: Uddel

Aanmelden: via één van de teamleden (zie hierboven)

Mail naar: Vrouwenweekenddebrug@debrugnunspeet.nl

Kosten: € 50.-

Presentklus

Via de diaconie doen we elk jaar mee met een project van Stichting Present in Nunspeet. We beleven dan met elkaar een zinvolle en goed bestede dag. We zetten ons in voor mensen die te maken hebben met armoede, slechte gezondheid of sociaal isolement.

De klussen die we oppakken worden in april gekozen dus zijn nu nog niet bekend. We willen graag zowel sociaal als praktisch aan de gang. Voor praktisch kan dan gedacht worden aan een tuin- of schilderklus, voor sociaal kan gedacht worden aan spelletjes spelen in een verzorgingshuis.

Het zou mooi zijn als we met veel gemeenteleden die dag aan de gang kunnen. Houd de datum vast vrij in de agenda



we zijn er,
voor elkaar



Datum: 20 april 2023

Tijd: naar keuze 's morgens of 's middags

Plaats: Nunspeet

Aanmelden: via een lijst in de hal

Meer info bij de diakenen

Loopgroepen

op woensdagavond

Elke woensdagavond van 19.00 uur tot ongeveer 20.00 uur verzamelt zich een groepje wandelaars op het plein tegenover het station om met elkaar te wandelen. Opgave is niet verplicht, je bent van harte welkom om aan te haken!

Contactpersoon: Sarien de Groot



op zaterdagmorgen

Op zaterdagmorgen om 9 uur loopt er een groepje wandelaars in het mooie Hendriksbos. Verzamelplek is de parkeerplaats tegenover camping de Tol aan de Elspeterweg. Gewoon lekker samen lopen in dit prachtige natuurgebied.

Meer info bij: Roelof Kieft

maail: rjkieft@chello.nl

telefoon 0341-270110



Mountainbiken op zaterdagmorgen

Bijna elke zaterdagochtend is er wel een groepje gemeenteleden op de mountainbike te vinden in de bossen rond Nunspeet. We vertrekken dan om 9:00 uur vanaf het Transferium voor een mooie tocht van een paar uur. Het gaat hierbij niet om de prestatie maar vooral om het plezier. Wat is er mooier dan te genieten van bos en hei in alle seizoenen en zo nu en dan ook nog wild te spotten. Na afloop een voldaan gevoel over de beweging die we weer hebben gehad. Af en toe nemen we onderweg tijd voor een kopje koffie. Lijkt het je ook wat om een keer mee te gaan? Iedereen is welkom, ook als je nog nooit op een mtb hebt gereden. Genoeg mensen om je wegwijs te maken.

Je moet alleen niet bang zijn voor een beetje stof en of modder.

Ben je geïnteresseerd of wil je meer weten?
Neem *contact* op met Rinus Lambregtse

mail: rinus.prv@outlook.com
telefoon 06-54352860.



Badminton op dinsdagavond

Op dinsdagavond zijn we in de sporthal Feithenhof van 20:00 uur tot 21:30 uur bezig met de sport badminton.

Dat gebeurt op een ontspannen manier, maar enig fanatisme kan ons niet ontzegd worden. Halverwege is een koffiepauze ingelast waarbij we even kunnen ontspannen en bijpraten. De leeftijd varieert van 27– 86 jaar.

De hal die gehuurd wordt geeft aan max. 12 personen ruimte om gelijktijdig te sporten. De ledenlijst is momenteel 18 mensen. Er is ruimte voor meer. We hopen in de 2e week van september weer van start te gaan.

Contactpersonen zijn:

Roelof Kieft - rjkieft@chello.nl / 0341-270110

Janet Dollekamp janetdollekamp@gmail.com / 0341-261603

Jaaroverzicht thema activiteiten

2023

14	september	donderdag	koffieochtend senioren
30	september	zaterdag	stiltewandeling
05	oktober	donderdag	koffieochtend senioren
22	oktober	zondag	koffie thuis
26	oktober	donderdag	koffieochtend senioren
04	november	zaterdag	stiltewandeling
16	november	donderdag	koffieochtend senioren
07	december	donderdag	koffieochtend senioren
17	december	zondag	koffie thuis

2024

..	jan/feb	zaterdag	stiltewandeling
11	januari	donderdag	koffieochtend senioren
14	januari	zondag	spelletjesmiddag
06	februari	dinsdag	boekbespreking
11	februari	zondag	koffie thuis
13	februari	dinsdag	boekbespreking
20	februari	dinsdag	boekbespreking
05	maart	dinsdag	boekbespreking
..	mrt/april	zaterdag	stiltewandeling
17	maart	zondag	kidspraise
5/6	april	vrijdag/zaterdag	vrouwenweekend
07	april	zondag	koffie thuis
20	april	zaterdag	Present-activiteit
..	mei/juni	zaterdag	stiltewandeling
02	juni	zondag	koffie thuis

Laat zo je licht maar schijnen

Bij alles wat je doet

Zodat de mensen zeggen

God is goed

God is liefde, God is

God is goed

Laat zo je licht maar schijnen

Bij alles wat je doet

Zodat de mensen zeggen

God is goed





schijn
door
mij